

VÄLKOMMEN TILL GUSTAFSBERG

SVERIGES ÄLDSTA BADORT OCH FÖRSTA INTERNATSKOLA



Baggetofta blir Gustafsberg

UDDEVALLANEN ANDERS KNAPE HANSON köpte 1766 landområdet Baggetofta här söder om staden. 1772 inrättade han och hans hustru Catharina Hegardt en stiftelse med syfte att skapa hem och skolgång för studiebegåvade och behövande pojkar från Bohuslän. Gustaf III godkände stiftelsen 1774 och namnet ändrades från Baggetofta till Gustafsberg. 1776 öppnade Gustafsbergs barnhusinrättning.

I SLUTET AV 1600-TALET hade det blivit modernt att dricka brunn. På Baggetofta fanns en hälsokälla med utmärkt vattenkvalité. Platsens läge vid havet, omgivet av berg och lummig grönska, lockade till besök. Här badade man tidigt i havsvatten från flottor och Gustafsberg kan

betraktas som Sveriges första badort. Det riktiga uppsvinget kom 1804 när Gustav IV Adolf och drottning Fredrikas sjuklige son kronprins Gustav tillfrisknade efter Gustafsbergs salta bad. Människor strömmade hit.

BARNHUSDIREKTIONEN TOG VARA PÅ INTRESSET och 1814 byggdes två varmbadhus. Nu fick Gustafsberg återigen kungligt besök: Karl XIII med gemäl Hedvig Elisabet Charlotta och den nyvalde kronprins Karl Johan. Drottningen ägnade sex sommarveckor åt nyttiga bad. Kungen och kronprinsen drog ut på fälttåg mot Norge, vilket resulterade i unionen mellan Sverige och Norge som varade fram till 1905. På 1830-talet stod dåtidens kändisar i kö för att besöka Gustafsberg - badorten som alla ville resa till.

TILL GUSTAFSBERG ÄR DU VÄLKOMMEN att ta del av naturens skiftningar året om. Området är av kulturhistoriskt riksintresse, inte minst för dess vackra byggnader, varav 26 är byggnadsminnen. Informationsskyltar berättar om livet på Gustafsberg. Skyltarnas placering finns utmärkt på kartan. Vill du veta mer? Skanna QR-koderna med din mobiltelefon! Stärk dig med en promenad på naturreservatets stigar. Ta ett bad, ät en glass- eller två! Bada kallt vid Sörkullens vinterbad och varm dig med en lunch på Gustafsbergs matställen. När hälsokällan är öppen, passa på att dricka brunn och bli delaktig i en 300-årig tradition. Flera av husen på Gustafsberg byggdes som gästhus för de celebra sommargästerna. Även du är välkommen att bo hos oss och känna historiens vingslag!

Baggetofta becomes Gustafsberg

ANDERS KNAPE HANSON, born and raised in Uddevalla, bought the country estate at Baggetofta in 1766. He established a foundation at Baggetofta in 1772 together with his wife Catharina Hegardt. Its purpose was to provide a home and tuition for poor, gifted boys in need from the Province of Bohuslän. Once King Gustaf III had approved the Knape foundation in 1774, the name Baggetofta was changed to Gustafsberg. The boarding school opened in 1776, the Gustafsberg children's home establishment.

TOWARDS THE END OF THE 17TH CENTURY, the taking of spring waters had become fashionable. At the Baggetofta country estate, there was a health spring with excellent water. Early on people bathed in the sea here from rafts in the bay and therefore we may consider Gustafsberg to be Sweden's oldest sea resort. The true advance of Gustafsberg began when Gustav IV Adolf and Queen Frederika brought their son, Crown Prince Gustav, who was poor in health to bathe here in June 1804.

The Prince was cured by the salty baths and people started to come here in great numbers. The board of the children's home took advantage of the great public interest and two bathhouses for hot baths were built in 1814.

IN CONJUNCTION WITH THE OPENING OF THE TWO BATHHOUSES, Gustafsberg received another royal party. This time the visitors were Carl XIII and his consort Hedvig Elisabeth Charlotte, accompanied by Crown Prince Karl Johan. The Queen dedicated six summer weeks to wholesome baths. The King and the Crown Prince continued their way, on a war campaign against Norway resulting in the union of Sweden and Norway which was dissolved in 1905. In the 1830s the celebrities of the time were stood in line to visit Gustafsberg.

GUSTAFSBERG IS OPEN FOR VISITORS ALL YEAR ROUND and the beauty of the place changes with the seasons. In the area, which is of national interest

due to its cultural history, there are many beautiful buildings, 26 of which are listed. Several of the houses at Gustafsberg were built as accommodation for the distinguished summer guests. You too are welcome to stay here and discover the history of the gone era!

THROUGHOUT THE AREA, YOU WILL FIND INFORMATION SIGNS, where you may take part of the many stories of Gustafsberg. You will find them on the map. Do you wish to find out more from days gone by? Scan the QR codes with your mobile phone! Feel free to take an invigorating stroll along the paths of the nature reserve. Take a bath in the summer, have an ice cream - or two! Enjoy a chilling dip at the Sörkullen winter bath, and warm yourself up again with lunch at one of the local restaurants. Take the opportunity to be a part of a 300-year tradition and drink from the spring when open.

Vill du veta mer?
Skanna QR-koden!



EUROPEISKA
UNIONEN
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

www.gustafsberg.se